

Tal av Jannis Konstantis, Greklands kommunistiska parti, KKE

Den 9 maj 1945, för 71 år sedan, kapitulerade Hitlers Tyskland och andra världskriget tog slut. Andra världskriget var som det första världskriget, ett resultat av motsättningar mellan de imperialistiska länderna för att omfördela resurserna, marknaderna. De imperialistiska länderna hjälpte Nazityskland för att bli en kraft för att krossa Sovjetunionen.

1. Idag hedrar och försvarar vi Sovjetunionen som var huvudkraft i kampen mot fascismen och nazismen under andra världskriget. Vi motsätter oss all smutsig propaganda och lögn speciellt i Sverige men också i hela EU som erkänner inte sanningen, att Röda armén och Sovjetunionen var den avgörande kraften i denna kamp.
2. Vi påminner oss att kommunisterna var i främsta led i kampen mot fascismen och nazismen i alla länder. Då som många regeringar, antingen konservativa eller socialdemokratiska gav upp eller som i Sverige som den s k samlingsregeringen med sossarna i spetsen, utom kommunisterna, tillät nazisterna att åka igenom Sverige för att ockupera Norge, sålde ton av stål och annat material till Nazityskland för att genomföra kriget eller man fängslade kommunisterna och andra progressiva arbetare eller förbjöd man distributionen av de kommunistiska tidningar som var emot nazismen. Vi lär oss av historien för att kämpa bättre nästa gång.
3. Sovjetunionen hade emot sig hela Tremaktspakten (Tyskland, Italien och Japan) ensam i två år. Även när USA och Storbritannien kom in verkligen i kriget, juli 1943, Nazityskland hade 257 divisioner i östfronten och bara 26 divisioner i Italien. Efter Normandie ett år senare, juni 1944 hade Nazityskland fyra gånger flera soldater och krigsmaterial i Östfronten än Västfronten.
4. Kommunisterna i de ockuperade länderna var i främsta led att organisera motståndskampen inte bara med vapen men också med strejker, demonstrationer, sabotage osv. Ca 2 miljoner deltog i partisanerkriget över hela Europa. Många blev torterade eller t o m mördades av nazisterna och fascisterna.
5. Vi glömmer inte heller alla hundratusentals män och kvinnor som gömde partisaner eller andra människor som var förföljda från nazisterna och fascisterna.
6. Man måste inte glömma heller fångarna i koncentrationsläger som också kämpade mot nazismen med illegala celler, med sabotage och även med att revoltera mot nazisterna. T ex i Buchenwald bara, fanns det 178 sådana celler.
7. Den antikommunistiska historierevisionismen är i centrum för EU:s politik de senaste åren. Från att etablera den 9 maj, som Europadagen, till att jämställa fascismen och nazismen med kommunismen och utropa den 23 augusti som dag för att hedra offren för nazismen och stalinismen. Den 9 maj är inte Europadagen och vi uppmanar alla att inte acceptera detta. Den 9 maj är dagen då fascismen och nazismen krossades, den är den stora Segerdagen, Antifascistiska dagen. En viktig roll i detta spelar också det Europeiska Vänsterparti (som många s k vänsterpartier i Europa är med), en smutsig roll

som stödjer detta och anser att det är rätt att jämställa fascism och kommunism.

8. Kapitalismen föder fascismen och antikommunismen. I dag är kommunisterna förbjuda att verka i Estland Lettland, Litauen och Rumänien och en liknade lag gäller i Tyskland. Man kan inte använda s k kommunistiska symboler i Ungern, Polen, Georgien och Ukraina. I Baltikum och Ukraina de antifascistiska monument rivs av fascister och nya uppkommer som hyllar de som samarbetade med nazisterna under andra världskriget. EU hyllar fascisterna i Ukraina och samtidigt stödjer krig i Syrien, Libyen och innan dess i Jugoslavien, i olika länder i Afrika. EU, NATO och USA ger vapen till terrorister, bombar folk, skapar flyktingar och sedan stänger man gränserna och utnyttjar de fascistiska och nazistiska grupper inom EU för att angripa folkets rättigheter i stort.
9. Om vi vill hedra de som kämpade mot fascismen och nazismen under andra världskriget, måste vi hedra dem med att kämpa för socialismen. Genom kamp mot kapitalet, eftersom kapitalismen föder fascismen och nazismen.

Vår tidsperiod är en period under vilken vi kommer att uppleva stora samhällsförändringar, nya sociala revolutioner från kapitalismen till socialismen.

- **Länge leve Segerdagen, den dagen då nazismen och fascismen krossades av kommunisterna och andra progressiva människor!**
- **Aldrig mer fascism!**