

Kamrater, mötesdeltagare, vi hedrar idag de omkring 550 Spanien-frivilliga svenskar, som i solidaritet gick ut i krig, till försvar för den parlamentariskt valda regeringen i Spanien- som var en koalition av vänsterpartier och kommunister, och i sitt program bl.a. ville omfördela mark till fattiga bönder och förstärka fackföreningarnas rättigheter.

De Spanien-frivilliga var med få undantag, arbetare och de flesta var kommunister, ungtkommunister eller sympatisörer till Sveriges Kommunistiska Parti.

...för i juli 1936 hade general Franco på den andra sidan inlett en revolt mot regeringssidan, för att skydda kapitalisternas och storgodsägarnas intressen.

Franco fick hjälp av fascistiska Italien och Tyskland som skickade soldater, vapen och bidrog med transporter att strida mot folket. USA skickade militärt material.

Västmakterna såg Spanien som en blivande kommuniststat och gjorde inga invändningar mot de tyska och italienska insatserna. I stället uppfann de ett s.k. non-interventions-avtal, för att hindra Spaniens lagligt valda regering att köpa militärt material, mediciner och förnödenheter på den internationella marknaden.

Winston Churchill uttryckte som alltid kapitalisternas syn. Han beskrev den legitima regeringen som "ett utfattigt och efterblivet proletariat som ville störta kyrkan, staten och egendom, och tillsätta en kommunistisk regim". Emot den stod de "patriotiska, religiösa och borgerliga krafter som under arméns ledning... marscherade för att återställa ordningen med en militär diktatur".

Idag förenklas ofta fascism/nazism till att vara liktydigt med rasism och påståendet utvecklas inte närmare än så, vare sig i politik, media eller inom den fackliga rörelsen.

Men fascismen kan inte stympas på det sättet. Fascismen finns och har verkat i alla världsdelar och i olika etniciteter. Just därför att fascismen finns i det kapitalistiska systemet som sådant, vilande eller vid makten. Inom ett land utövar det massakrer mot den klassmedvetna arbetarrörelsen och utåt sett, mot andra folk och länder- sin nationalism, chauvinism och djuriska hat.

Herbert Tingsten sade: "Fascismen är borgerlig: Den har så gott som överallt och uteslutande kommit till makten med borgerligt, antisocialistiskt stöd. I sina grunddrag har den bevarat kapitalismens produktionsordning, den privata äganderätten till produktionsmedlen, den i princip fria konkurrensen, och fascismen avvisar tanken på ekonomisk utjämning."

Detsamma gör ju borgarklassen, för att behålla sina privilegier-även när den företräds av olika parlamentariska administrationer, politiska, teknokratiska, höger eller s.k. vänster.

Borgerlighetens massmedier och akademiker däremot, skiljer mellan kapitalism och fascism. Men om vi ser på Mussolinis-Italien, Hitler-Tyskland och Franco-Spanien, Chile under Pinochet hade de alla kapitalistiska samhällssystem.

Mussolini själv beskrev fascismen som kapitalism utan silkeshandskar.

Forum för levande historia påstår att antisemitism var kärnan i de fascistiska rörelserna. Så var inte heller – det var antikommunism.

När Mussolini och borgarklassen startade klappjakten på arbetarklassen och fackföreningsrörelsen rapporterade USA:s ambassadör i Rom hem till Washington att fascisterna "förmodligen är den starkaste kraften för att krossa den italienska bolsjevismen".

Liksom Mussolini insåg Adolf Hitler att hatet mot kommunismen kunde ena hela borgarklassen, och övertygade dess ledare att hans parti skulle vara spjutspetsen i kampen.

Kriget i Spanien var upptakten till Andra världskriget och "Operation Barbarossa", monopolkapitalets försök i fascismens skepnad att förintä det socialistiska Sovjetunionen.

Som första lag efter den stora Oktoberrevolutionen 1917 i Ryssland hade 8 timmars arbetsdag antagits, ett enormt kliv mot en mer mänsklig syn på arbetarnas värde. Först år 1923 fick Sverige detsamma men här behölls sex dagars arbetsvecka fram till år 1972.

Socialismens seger gav gratis sjukvård, gratis utbildning på alla nivåer och öppnade stängda dörrar för arbetarklassens barn. Betald semester var en annan framgång men för kapitalismen världen över var det en katastrof.

Därför vrider och vänder de upp och ned på historien, ljuger och svartmålar socialismen och kommunismen- arbetarklassen måste avskräckas från att sympatisera med nämnda segrar och från klasskamp.

Avslutningsvis några ord av Georgios Marinos, medlem i Greklands KP:s CK:

"Den dagliga kampen för rätten till ett arbete, för skydd mot arbetslöshet, för löner och pensioner, för gratis sjukvård, välfärd och utbildning, den dagliga kampen mot imperialistiska krig, för frigörelse från den

imperialistiska unionen EU, för folkets suveränitet och för demokratiska rättigheter är ouplösligt förbunden med kampen för att omkullkasta kapitalismen."